

•••••

Agenda:

13 maart: groep 8
bezoekt ONC

15 maart: theater -
voorstelling Ziezo
voor de kleuter-
groepen

•••••

Nieuwe leerlingen:

Wij heten welkom:
Laila Nutbeij 1/2a
Delisa Goedhart 1/2a
Jarod Maartense 1/2b
Salomé Bos 1/2c

Wij hopen dat zij een
leuke en leerzame tijd
bij ons op school zullen
hebben.

•••••

MANAGEMENT

Geachte ouders,

Graag wil ik in deze brief mijzelf aan u voorstellen.

Mijn naam is Johan Boelema en ik ben vanaf vandaag directeur ad interim van het Noordeinde.

Zelf ben ik al, vanaf de PABO (opleiding tot groepsleerkracht) werkzaam in het onderwijs. Ik heb zowel ervaring als leerkracht, adjunct-directeur en directeur, en ben de laatste jaren werkzaam als onder andere interim-directeur.

Ik ben waarschijnlijk tot de zomervakantie twee dagen in de week werkzaam op school. Het zijn geen vaste dagen, maar iedere week weer andere momenten.

Als u iemand van de directie wilt spreken, dan is dat het handigst via de mail (directie@noordeinde.unicoz.nl). Als u op school iemand wilt spreken, dan kunt u Hans aanspreken, en misschien ben ik ook op school.

Vanuit de algemene directie heb ik de opdracht gekregen zorg te dragen voor de continuïteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling: denk hierbij aan de lopende zaken, de nieuwe formatie voor volgend jaar en de zorg: waar kan het nog beter?

Ik hecht er grote waarde aan te werken aan een open en heldere communicatie. Ik ben via de schoolmail bereikbaar.

De school heeft met veel zieke leerkrachten te kampen gehad in de afgelopen tijd. Samen met het personeel is alles op alles gezet om het onderwijs op een kwalitatief goede manier te laten verlopen en dat is goed om te zien.

Als interim-directeur zal ik, als eindverantwoordelijke, de leiding van de school op me nemen.

Ik hoop op een goede en prettige samenwerking met u als ouders.

Met vriendelijke groet,

J.Boelema
Directeur a.i.



Meervoudige intelligentie

In deze memo komen kinderen van groep 5 aan het woord die uitleggen welke MI-activiteiten er zoal aan bod komen.

Wat is zoek de valse?

Lisa: *De juf had 5 woorden opgeschreven. En één daarvan was fout. En dan moesten ze raden welke fout was. En dat moest je doen met de getallen uit de teambak. Het was super, super leuk!*

Wat is mix-tweetal?

Daan: *Dat twee kinderen iets met elkaar doen, een opdracht. Maar eerst moet je een partner zoeken. Ik vind het heel leuk! We doen het met verschillende spelletjes zoals memory en tafels*

Wat is in de rij?

Christyne: *Wij doen soms met taal het alfabet en dan doen we bijvoorbeeld met je naam van a tot z en dan degene die zijn voornaam begint met een a moet dan vooraan. En als er uit de klas niemand begint met een a beginnen we met de b en dan tot de z in een rij staan vooraan de klas.*

Wat is denktijd?

Giann: *Denktijd is bijvoorbeeld als we aan het werken zijn dan zegt de juf: Wat is $50 : 10$? En dan zegt de juf: Neem denktijd. Denktijd is dat je ergens over na moet denken.. Als je de som niet snapt dan kan je eventjes nadenken en misschien heb je dan het antwoord.*

Afscheid

De woensdag voor de vakantie heb ik afscheid genomen als gymmeester van het Noordeinde. Ik heb zes maanden met veel plezier gym aan de kinderen gegeven.

Van de groepen heb ik prachtige werkjes met korte verhaaltjes van de kinderen gekregen. Deze krijgen een mooie plek in huis, zodat ik er nog vaak naar kan kijken. De leerlingen van het Noordeinde vind ik energiek, sportief én gezellig. Er werd altijd vol enthousiasme aan de gymlessen meegedaan.

Van veel kinderen ontving ik bij de laatste gymles heel spontane reacties. Het was echt hartverwarmend.

Ook van het team en de directie heb ik afscheid genomen. De juffen en meesters heb ik leren kennen als zeer betrokken en deskundig en volop begaan met de kinderen. Heel fijne collega's. Echt super!

Ik wens iedereen nog een mooi schooljaar.

Meester Sjoerd



Bezoek onze website: www.noordeinde.unicoz.nl

Zending

Hoi! Ik ben Mary Auma Owenga. De kinderen uit groep 4 hebben een zendingspotje staan voor mij. Daar ben ik heel blij mee. Ook heb ik ,vanuit de organisatie, een matras, deken en schoenen. Wat ben ik daar dankbaar voor!

Ik vind het leuk om naar school te gaan. De school begint om 6 uur in de ochtend. Het is 20 minuten lopen voor ik op school ben. Rekenen vind ik een makkelijk vak. Lezen vind ik heerlijk om te doen. Als ik klaar ben met school wil ik graag lerares worden.

In 2006 is mijn vader overleden. Ik woon bij mijn moeder die negen kinderen heeft, waarvan ik de een na jongste ben. Vier van haar kinderen zijn al getrouwd. Ik woon samen met mijn moeder, 1 broer en 2 zussen in huis. De andere familie woont dichtbij. Mijn moeder verkoopt groente.

Als ik uit school kom was ik kleren en maak ik huiswerk. Als ik tijd over heb speel ik graag netbal.

Bedankt voor jullie hulp!



Kleuternieuws!

Vanaf volgende week woensdag gaan er weer *speciale tassen* mee met de kinderen uit groep 1 en 2. Iedere week mogen twee kinderen uit iedere groep 1 een verteltas mee naar huis. In een verteltas zit een prentenboek, een kleurplaat en vaak nog een extra verrassing. Dat kan een knuffel zijn, maar ook een spelletje om te spelen. De tas gaat logeren van woensdag tot maandag. Dan zien we de tas graag weer terug op school. Voor de kinderen van groep 2 hebben we een nieuwe tas ontworpen, namelijk een rekentas! Twee kinderen uit iedere groep 2 krijgen een tas mee met twee leuke uitdagende rekenspellen. Ook deze tas gaat mee van woensdag tot maandag.

Wij wensen de kinderen en ouders veel plezier met deze tassen !

De kleuterjuffen.